

MEEGEEFVERHAAL 4

Je kunt dit verhaal vinden in de Bijbel in Lukas 7:1-10

Het verhaal over de officier en zijn zieke soldaat.

'En, hoe gaat het nu met hem, alweer helemaal beter?' 'Nee, het is nu zo erg, ik weet niet of dit goed af gaat lopen.' In Kafarnaüm staat een Romeinse legerofficier te praten met een paar Joodse leiders. Je zou toch denken dat dit geen vrienden kunnen zijn. De legerofficier komt uit een ander land en de mensen uit dat land spelen de baas. Maar deze legerofficier heeft zoveel voor de Joodse mensen gedaan, dat ze vrienden zijn geworden. Maar nu is er iets verdriegtigs aan de hand. Een soldaat van de officier is heel erg ziek geworden. De legerofficier heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hij beter wordt, maar de soldaat wordt steeds zieker! Daar staat hij nu met de Joodse leiders over te praten. Die hebben wel een idee! Ze gaan naar Jezus toe. Ze vertellen hem over de zieke soldaat en over alles wat de legerofficier voor hen heeft gedaan.

Jezus loopt met de mannen mee naar het huis waar de legerofficier woont, maar als

hij er bijna is komt er iemand naar buiten. Niet de legerofficier zelf, maar een paar vrienden van hem. Ze lopen naar Jezus toe en zeggen: 'Jezus, U hoeft niet in huis te komen, hoor! De legerofficier zegt dat U ook hier wel iets kan zeggen over de zieke soldaat. U bent de allerbelangrijkste! U hoeft alleen maar één woord te zeggen en het zal gebeuren.'

Jezus is helemaal verbaasd, de legerofficier gelooft in Hem. Dan zegt hij tegen de mensen die met hem meelopen: 'Ik heb nog niemand ontmoet die zo op Mij vertrouwt.' Dan stuurt Jezus de vrienden van de legerofficier terug. 'Ga maar kijken. De soldaat zal gezond worden!'

Snel gaan de vrienden terug. Zou de soldaat beter zijn? Als ze het huis inkomen zien ze het al: de zieke soldaat loopt gewoon rond, hij is weer helemaal beter! Wat een wonder! Nu weten de vrienden het ook. De legerofficier heeft gelijk: Als Jezus iets belooft, doet Hij het ook!

