

MEEGEEFVERHAAL 3

Je kunt dit verhaal vinden in de Bijbel in Richteren 7:1-22

Het verhaal over Gideon en de strijd tegen de Middianieten



'De HEERE is met je, dappere held!' Zegt God dat tegen hem? Gideon? Ziet God dan niet hoe bang hij is? Doodsbang is Gideon voor de Midjanieten, de vijanden. Ze roven alles leeg. En wie zich verzet, wordt gedood. Wat kunnen ze beginnen tegen zo'n enorm groot leger? En toch zegt God, dat Hij de overwinning zal geven. Daarom durft Gideon te doen wat God hem opgedragen heeft. 32.000 mannen, dat is het leger van Gideon. Maar het leger van de vijand telt er 135.000!

Dan hoort hij Gods stem: 'Jouw leger is veel te groot, Gideon.' Te groot? 'Gideon, als deze 32.000 soldaten winnen, denken ze dat het komt door hun eigen kracht en slimheid. Maar Ik wil laten zien dat Ik alle macht heb en dat jullie winnen door Mijn kracht. Laat al de mannen die bang zijn om te vechten naar huis gaan.' Een paar mannen staan op, pakken hun spullen en verlaten het leger. Steeds meer mannen volgen. Gideon kijkt naar de dappere soldaten, die er zelf voor kiezen om toch te blijven: 10.000. Onmogelijk om van 135.000 soldaten te winnen! 'Gideon', zegt God, 'dit leger is nog steeds te groot.' Te groot? 'Doe een test met de mannen, Gideon. Laat hen water drinken uit het meertje hier vlakbij. De mannen die op hun knieën gaan

zitten en met hun mond drinken, moet je apart zetten. De mannen die het water met hun handen opscheppen en dan drinken, stuur je naar huis.'

Verbijsterd ziet Gideon, dat er nog maar 300 soldaten overblijven. Met dit groepje mannen wil God de strijd tegen de machtige Midjanieten aangaan. Elke soldaat heeft een grote kruik bij zich, een fakkel en een bazuin. Meer niet. 'Gideon', zegt God, 'Ik geef de overwinning; maar Ik weet dat je bang bent. Ga daarom samen met je knecht Pura het kamp van de vijand in.' Voorzichtig sluipen ze naar de tenten. Opeens horen ze iemand praten. Het is een soldaat in één van de tenten. 'Ik droomde dat er een brood de heuvel af kwam rollen, naar ons toe. Dit brood rolde het kamp in en gooide alles overhoop! Dat brood moet Gideon zijn. Die droom betekent dat hij gaat winnen!' Gideon en Pura hebben ademloos geluisterd.

Terug bij de soldaten, verdelen ze zich in drie groepen; elke groep aan één kant van het vijandelijke leger. Ze wachten op Gideons teken. Gespannen houden ze hun kruik vast. Met hun andere hand hebben ze de fakkel beet. Om hun hals hangt de bazuin. Dan blaast Gideon op zijn bazuin. Al zijn soldaten volgen zijn voorbeeld. De stille nacht is plotseling vol geluid! De mannen trekken hun fakkel uit de kruik en zwaaien ermee, zodat hij gaat branden. Dan slaan ze hun kruiken stuk. De Midjanieten zijn onmiddellijk wakker. Schreeuwend komen ze hun tenten uit, zien de brandende fakkels op de heuvels rondom het kamp, horen gekletter. Een hinderlaag! Een enorm leger moet hen omsingeld hebben! In paniek beginnen ze te rennen, slaan met hun zwaarden om zich heen. Na een tijd wordt stil. Gideon en zijn mannen zijn nog steeds op de heuvels rondom de tenten van de Midjanieten. Het wordt al licht. Ze kijken het dal in. Verwonderd. Ze hebben gewonnen! Niet één van hen heeft hoeven vechten. Niet één van hun 300 mannen is gedood. Ze hebben de overwinning behaald in een onmogelijke strijd! God is de winnaar!

Gideon knielt. 'God, dank U!' 'Wat bent U machtig! U heeft voor de overwinning gezorgd, U alleen!