

Vakantie Bijbel Werk Pakket 2022

voor predikanten



Alles Andersom

Inhoud

Woord vooraf	3
Wat is VBW?	5
Het thema Alles andersom	6
De verhalen en de dagthema's	8
Kerkdienst Jezus leeft!	11
Kerkboekje voor de kinderen	17

HGJB
Prins Bernhardlaan 1
3722 AE Bilthoven
T. 030 - 228 54 02
E. info@hgjb.nl
IBAN NL 35 RABO 0308 3168 35



Houvast voor jongeren
en hun gemeenten

WERKPAKKET VAKANTIE BIJBEL WERK



WOORD VOORAF

Voor je ligt het nieuwe Vakantie Bijbel Werk-pakket, waar je voor het missionaire kinderwerk in jouw gemeente een VBW-programma uit kunt samenstellen. In het eerste hoofdstuk kun je meer lezen over het doel en de opzet van het VBW-werk.

Bij dit VBW-pakket horen een:

Bijbeltijdboekje

In dit boekje vind je de vier bijbelverhalen uit dit pakket met achtergrondinformatie over de bijbelgedeelten, gespreksvragen, doordenkertjes, te zingen liederen en gebedspunten. Dit boekje is bedoeld voor persoonlijke bezinning en om je als team geestelijk voor te bereiden. Je kunt het boekje downloaden en uitprinten, je kunt het ook digitaal onder jouw commissieleden verspreiden.

Toneel Totaal Pakket

Een prima mogelijkheid om de boodschap van de Bijbel op een laagdrempelige wijze te brengen, is het Toneel Totaal Pakket. Dit is een compleet podiumprogramma voor je VBW, waarin door middel van spannende verhalen uit deze tijd de bijbelverhalen uit dit werkpakket worden verteld aan de kinderen. Dit Pakket is te downloaden via de link.

Downloads

Bij dit VBW-pakket ontvang je downloads van onder meer alle werkbladen uit de map alsook het logo en de dagthema's (in zwart-wit en kleur). Ook vind je hier het gezongen themalied, de weettekst en de meegeefverhalen.

Let op! De downloads van het VBW-pakket zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de eigen VBW. De downloads mogen niet verder worden verspreid, op welke wijze dan ook. We vertrouwen op jullie integriteit en eerlijkheid.

Cd met Bijbelverhalen en liedjes

De VBW-commissie van Barneveld produceert ook dit jaar een vrolijke CD, die kan worden weggegeven aan de kinderen die de VBW hebben bezocht.

Op de CD staan de Bijbelverhalen en een aantal bijpassende kinderliedjes, waaronder ook het themalied. De prijs is ca. €1,90 per CD .

Informatie over de liedlijst en hoe je de CD kunt bestellen vind je op: <https://hervormdbarneveld.nl/meegeefcd>

Bestel de CD tijdig, liefst voor 15 mei 2022!

MET GROTE DANK AAN

Het VBW-team:

Lian Hoogendoorn, Melonie Hoogenraad, Sonja de Jong, Corrie Kleijn, Ruth Kroon, Eline Otten, Mariëlla Solleveld, Anneke Stehouwer, Marleen Vergunst, Sam Verheij, Gisette Wiesenekker, Jacolien Hoek.

Exegese dag 1 t/m 4:

Leantine Dekker

Preekschets:

ds. Sam Verheij

Intro en afsluiting Bijbelverhaal:

Barbara Koerssen

Poppenkastverhalen:

Corrie Kleijn

Suggesties voor tieners:

Corrie Kleijn

Bijbelverhalenschrijvers:

Hanny van den Boogert, Corrie van Vliet

Illustraties:

Daan van Oostenbrugge

Toneel Totaal Pakket:

Hans van Noort

Themalied:

Leonie van den Berg en Henk Lip

Weettekst op melodie:

Pieter Faasse

Lay-out en vormgeving:

PIT bureau - Marloes Leenman

HGJB

Wie zijn we?

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland voor goed kerkelijk jeugdwerk. De HGJB staat in de hervormd-gereformeerde traditie en sluit aan bij de leefwereld van jongeren.

Wat doen we?

We organiseren inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten hun ouders en leidinggevendenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

Waar geloven we in?

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

Waarom vragen we om financiële steun?

De HGJB is een vereniging zonder winstoogmerk. We stellen onze producten zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar, vaak beneden kostprijs. De continuïteit van ons werk staat of valt met financiële steun vanuit onze achterban.

Meer weten? Kijk op onze website!

www.hgjb.nl

VAKANTIE BIJBEL WERK

In dit hoofdstuk maak je kennis met het Vakantie Bijbel Werk. Graag vertellen we het doel, de achtergrond en de principes hiervan.

Wat is Vakantie Bijbel Werk?

Vakantie Bijbel Werk, kortweg VBW, is een 'missionaire actie' van een paar dagen tijdens een van de schoolvakanties, die vanuit kerkelijke gemeenten wordt georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten zoals knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten worden kinderen door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

Doel van de VBW

De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden.

De VBW vindt doorgaans plaats in de eigen (burgerlijke/kerkelijke) gemeente en biedt een plaats van veiligheid en openheid. Elk kind is welkom en mag zich tijdens de VBW gezien voelen. Op de VBW hangt er een gezellige sfeer, want ook daarmee worden kinderen getrokken naar deze activiteit. Alle onderdelen van de VBW, zoals zingen, een verhaal vertellen, bidden, maar ook het doen van spelletjes en andere activiteiten, zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Voor wie is de VBW bedoeld?

De VBW is bedoeld voor kinderen en jonge tieners die Jezus nog niet persoonlijk kennen. Je kunt zelf kiezen op welke leeftijdsgroep(en) jij je als gemeente wilt richten. Je kunt bijvoorbeeld, naast een programma voor 6-10-jarigen, ook een apart kleuterprogramma of een tieneravond organiseren.

Realiseer je dat er kinderen zijn die tijdens de VBW voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel en voor wie de VBW ook de enige plaats is in hun leven waar dit gebeurt. Zo'n 35% van de kinderen die de VBW's bezoeken is rand- of buitenkerkelijk! Als je meewerkt aan een VBW is het goed te beseffen dat het om déze kinderen gaat, al zijn het er op julie VBW misschien maar vier of vijf tussen al die tientallen kinderen die komen.

Waar houd je een VBW, hoeveel dagen, welke tijden?

Een VBW kun je het beste houden in een 'neutrale' locatie. Je kunt denken aan een school, dorps- of buurthuis, kantine van een sportclub, een grote (witte) tent, of een omgebouwde bus. Over het algemeen duren VBW's drie of vier dagen. Hoeveel dagen je organiseert, heeft te maken met de grootte van je organisatie en je gemeente en in welke vakantieperiode de VBW georganiseerd wordt. De zomervakantie is favoriet en ook de herfstvakantie 'scoort' goed. Het zijn vooral de ochtenden die benut worden, maar in verschillende gemeenten wordt er in de middag ook een spel gespeeld, een vossenjacht georganiseerd en er zijn zelfs avondprogramma's rondom bijvoorbeeld een sportevenement of kampvuur (dit gebeurt dan vooral om de 10-plussers iets extra's te bieden, gericht op hun tienerleeftijd).

VBW-pakket

Als hulpmiddel bij het samenstellen van een programma voor een VBW is dit (jaarlijks uitkomende) werkpakket uitgegeven met een pakkend thema. Dit jaar is dat het thema... Alles andersom. Dit pakket bevat vier uitgewerkte dagen voor een inhoudelijke en gezellige VBW. De dagen zijn uitgewerkt rond het thema, waar vier bijbelverhalen aan worden 'gehangen'. In het pakket vind je voorbeeld-bijbelvertellingen, spelletjes, knutselideeën, tips voor sketches en een themalied, speciaal geschreven bij dit thema. Ook wordt er aandacht geschonken aan de benadering van moslimkinderen. Kortom, een complete handreiking, die door de gemeente gebruikt kan worden, met uiteraard vele mogelijkheden voor eigen inbreng!

VBW-pakket delen met jouw commissie

Doordat de losse onderdelen van dit pakket ook in aparte bestanden staan, is het eenvoudig te verdelen onder de verschillende commissieleden. Elke subcommissie krijgt het juiste pakket, met de juiste informatie. Uiteraard mag je het pakket alleen delen met jouw eigen commissieleden en niet met derden!

Bezinning

Wil je je als gemeente of kinderwerkteam (nog) eens bezinnen op missionair kinderwerk, verfrissing zoeken of een nieuwe stimulans, dan kan vanuit de HGJB met jouw gemeente worden meegedacht. Je kunt hiervoor contact opnemen via info@hgjb.nl.

HET THEMA 'ALLES ANDERSOM'

Het is aan te raden alle medewerkers een exemplaar van dit hoofdstuk te geven. Het gaat erom dat iedereen handvatten krijgt om zo goed mogelijk het thema woorden, handen en voeten te geven naar de doelgroepkinderen toe. Het thema komt niet alleen naar voren tijdens het bijbelverhaal of de Knabbel & Babbel. Iedere medewerker draagt op zijn of haar plek iets van het thema uit.

Alles andersom

'Dat moet andersom!' Als je deze zin hoort, denk je misschien wel aan een kind dat zijn schoenen verkeerd om heeft aangedaan of aan de juffrouw die de volgorde van een taak uitlegt. 'Nee, je moet eerst dit doen en daarna pas dát, anders klopt het niet.' Je kunt ook denken aan iets wat omgedraaid moet worden. Die (naam) sticker moet niet zo, maar andersom opgeplakt worden, want anders kun je niet lezen wat erop staat. Of dat legoblokje moet andersom want anders kun je niet verder met bouwen.

In het woord 'andersom' zitten twee woorden, namelijk: 'anders' en 'om'. Als iets 'anders' gaat, dan wat jij van tevoren had bedacht, moet je soms je denkbeelden of verwachtingen bijstellen. Dat kan lastig zijn, omdat je iets al zolang gewend bent. Je hebt even tijd nodig om zeg maar 'om' te gaan.

Toch mag je, denk aan de schoenen, ervan uitgaan dat zulke dingen tegen je gezegd worden om je te helpen. Als je schoenen goed zitten, loop je beter en de juf wil met haar aanwijzingen ervoor zorgen dat de opdracht nu wél gaat lukken. De boodschap van dit thema is positief gekleurd! Als leiding van het Vakantie Bijbel Werk kun je kinderen ook leren 'andersom' te denken.

Eén persoon: Jezus

Jezus staat centraal in deze VBW-map. Je zult nu misschien denken 'dat is logisch bij missionair kinderwerk materiaal', en dan heb je zeker een punt. Ons verlangen met het Vakantie Bijbel Werk is immers dat kinderen kennismaken met God en Jezus, en dat ze Hem leren kennen als hun Redder. Maar, waar we in andere VBW-pakketten het thema uitwerkten met verschillende hoofdpersonen en bijbelverhalen, hebben we er in dit VBW-pakket voor gekozen om bij alle dagen de persoon van de Heere Jezus centraal te stellen. Hij is Degene die 'alles andersom' maakt! Hij is het die het plan van de Vader uitvoert, die mensen oproept zich om te

keren van hun verkeerde keuzes en Hij is het die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt.

Vragen over Jezus

In deze map zoomen we in op een aantal vragen over Jezus, namelijk: Wie is Hij? Waar komt Hij vandaan? Wat doet Hij? Wie wil Hij voor jou zijn? Wat heeft Hij voor jou gedaan? Per dag komt er een andere vraag over Wie Jezus is aan bod in de bijbelverhalen en werkvormen. Hierdoor ontdekken de kinderen dat Jezus totaal anders is dan wij (en de wereld) misschien wel denken. Dat Hij in de wereld, en ook in jouw leven, alles andersom maakt. In Zijn leven gaat niet alleen 'alles anders' (denk aan: als Koning geboren in een voerbak in plaats van in een paleis), maar door Zijn daden en woorden laat Hij ook Gods plan zien met mensen. Iedereen mag bij Hem horen. Jezus gaat om met zondaars, Hij ziet om naar mensen die er (volgens onze maatstaven) niet bij horen.

Alles

Het woord 'alles' betekent 'alle dingen of alles omvattend'. Dat is Wie Jezus is! Gods plan met de wereld door Zijn Zoon Jezus is zo totaal anders, het omvat álles. Hij is de Redder die God de wereld geeft. Hij is Koning over alles!

Als we Jezus beter leren kennen, door de bijbelverhalen, ontdek je dat Hij 'alles' is wat je nodig hebt.

Andersom in jouw leven

Als Jezus 'alles', dus het belangrijkste in jouw leven is, dan ga je ook anders kijken naar jezelf en naar de mensen om je heen. Sommige dingen worden minder belangrijk, andere juist veel belangrijker. Je ontdekt dat er in jouw leven ook dingen 'andersom' moeten, dat er in jouw leven dingen zijn die niet kloppen in de ogen van de Heilige God. Voor deze zondige dingen, die door Jezus en de Heilige Geest aan het licht komen, mag je vergeving vragen. Jezus rekent ons niet af op onze fouten, zoals mensen vaak wel

doen, maar Hij wil vergeving schenken en een nieuwe start geven. Hij zorgt ervoor dat jij 'alles andersom' wilt gaan doen, omdat je Hem wilt gehoorzamen.

Gebrokenheid

Als Jezus 'alles andersom' maakt, gaat dan alles goed in jouw leven? Geen ziekte, geen verdriet meer of teleurstellingen? Jezus heeft de macht om álles wat fout, krom en onrechtvaardig is, goed te maken. Dat geloven wij zeker! Tegelijkertijd voel je hier een enorme spanning. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd met de 'rauwheid van het leven' in aanraking zijn gekomen. Denk aan: gebroken gezinnen, een oma die overlijdt, niet mee kunnen komen op school, zorgen om de natuur, enz. Voor sommige kinderen (bijvoorbeeld uit moslimgezinnen) kan het ook heel moeilijk zijn om thuis te vertellen over het Vakantie Bijbel Werk en om te vertellen over Jezus. Het is goed om hier alert op te zijn. Bemoeidig deze kinderen, luister naar hen en leer hun stukje bij beetje om hiermee om te gaan. De rauwheid van het leven kun jij niet weg nemen, wel mag je kinderen een basis geven om hiermee te kunnen leven. Deze basis, de vaste grond, is Jezus Zelf, die in alle omstandigheden kracht geeft. Met dit feit en gevoel mag je hen vertrouwd maken op de VBW.

Weettekst

De weettekst komt uit Markus 10:43b en 45. Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. Door het aanleren van deze weettekst, leren kinderen dat het principe van het Koninkrijk van God écht 'alles andersom' zet. Jezus vraagt van ons dat in ons leven de gezindheid van Hem zal heersen; een leven van dienen, van de minste, de kleinste willen zijn. Dan ben je groot in het Koninkrijk. Jezus laat in Zijn leven zien wat dit betekent. Waarom doet Hij dit? Dat staat in vers 45b 'om Zijn ziel te geven als losprijs voor velen'. We kiezen ervoor om deze woorden in de weettekst 'in eigen woorden' weer te geven, omdat het anders te moeilijk wordt voor de kinderen.

Daglogo's en groeilat

In deze VBW-map volgen we Jezus' leven: van baby/peuter, naar 12-jarige, naar volwassen man. Daarbij ontdekken de kinderen veel over Wie Jezus is en leren ze ook dat Jezus 'Alles andersom' maakt. De daglogo's vormen samen één lange groeilat. Elke dag komt er een stukje van deze 'groeilat' bij, met daarop voor elke dag

het specifieke dagthema en een afbeelding uit het bijbelgedeelte. Door de afbeelding kunnen ook jonge kinderen het bijbelverhaal gemakkelijker onthouden. Met de groeilat wordt het 'groter groeien' van Jezus visueel gemaakt voor de kinderen.

Daarbij is het mooi om de kinderen te leren dat zij, door de bijbelverhalen heen, Jezus beter leren kennen en zo ook zelf groeien in geloof. Let op: het gaat er niet om het 'geloof te meten'. Maar je mag kinderen er wel van bewust maken dat geloofsgroei iets is dat op o.a. de VBW kan plaatsvinden én dat het goed is om zulke plekken (waar je over God hoort) op te zoeken.

Kinderen kunnen de daglogo's mee naar huis nemen en deze bijvoorbeeld op hun slaapkamerdeur plakken. Leuk om regelmatig jezelf op te meten: hoe lang ben jij nu?

Doel

Kinderen leren Jezus kennen en ontdekken waar Hij vandaan komt, wie Hij is en wat Hij doet. Kinderen ontdekken dat Jezus totaal anders is, dat in Zijn leven 'Alles andersom' gaat, maar dat dit bij het reddingsplan van God met mensen hoort.

DE VERHALEN EN DE DAGTHEMA'S

DAG 1 – DIT KIND IS KONING

Onderwerp: God stuurt Zijn Zoon op een gewone, maar daardoor juist hele bijzondere, manier naar ons toe! Jezus wordt, net als elk ander mens op aarde, als baby geboren. De wijzen zoeken een Koning, maar vinden een kind. Toch blijkt juist dit kind een grote Koning te zijn!

Bijbelgedeelte: Mattheüs 2:1-12

De wijzen gaan op zoek naar een kind dat volgens hun berichten bijzonder moet zijn. Ze hebben het opgezocht in hun boeken en ze hebben het gezien in de sterren. De verwachtingen die zij hebben van een koning, zorgt ervoor dat zij eerst op de verkeerde plek zoeken. Ze zoeken het kind bij Herodes en zijn wijzen mannen, maar daar is de nieuwe koning niet te vinden. Als ze de ster volgen, komen ze bij het huis waar Jezus en Zijn vader en moeder wonen terecht. In deze eenvoudige omgeving brengen ze het kind hun schatten en aanbidden ze Hem.

Alles andersom

God stuurt Zijn Zoon naar de aarde, door Hem als een gewone baby geboren te laten worden. Dat is heel bijzonder en anders dan jij en ik hadden verwacht. Als er een koningskind geboren wordt, verwacht je een paleis met een hoop pracht en praal. Jezus wordt geboren in een dierenverblijf en groeit op in een eenvoudig huis, bij gewone mensen. Maar juist dit Kind blijkt een grote Koning te zijn. De Redder van mensen.



Daglogo

Groeilat – deel 1

Afbeelding: Schatkisten en geschenken (goud, wierook en mirre)

Een 'gewoon' kind, krijgt van wijze/belangrijke mannen grote geschenken. Dat verwacht je niet! Maar dit kind blijkt een grote Koning te zijn! Daarom knielen de wijze mannen neer en eren/aanbidden Hem.

Voor de kinderen

God stuurt Zijn Zoon Jezus naar de aarde door Hem als een gewone baby geboren te laten worden. Dit Kind blijkt een grote Koning te zijn en de Redder van mensen.

► Een gewone baby, blijkt een grote Koning te zijn. Zo groot dat wijze mannen hem kostbare cadeaus geven, voor Hem knielen en Hem eren/aanbidden.

DAG 2 – ZOEKEN EN VRAGEN STELLEN

Onderwerp: Jezus is, net als jij en ik, een kind geweest. Maar Hij is ook totaal anders dan wij, omdat God Zijn Vader is. Hij komt op aarde om het plan van Zijn Vader uit te voeren.

Bijbelgedeelte: Lukas 2:41-52

Als Jezus meegaat met Zijn ouders naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, raken Zijn ouders Hem kwijt. Ze vinden Hem in de tempel, waar Hij luistert naar de leraars. Hij stelt vragen en in de loop van het gesprek raken de omstanders onder de indruk van Zijn wijsheid. Jezus zoekt Zijn Vader en maakt hiermee een keuze. Hiervoor komt Hij op aarde: gezonden door God om Zijn plannen te volbrengen. Als kind is Jezus al bezig met alles over God. Als Zijn ouders Hem vinden, zegt Hij ook tegen hen dat Hij met Zijn Vader bezig moet zijn. Hij gaat met hen mee terug naar huis.

Alles andersom

Uit dit bijbelgedeelte blijkt dat Jezus kind is, net als jij en ik, maar dat Hij tóch totaal anders is! Zijn wijsheid valt op bij de omstanders. Zijn Vader is God en daarom wil Hij op de plek zijn waar Hij God kan vinden. Dat is in de tempel, het huis van God, en ook in de boeken die gaan over God. Hij verdiept zich hierin omdat Hij dicht bij God wil zijn. Wij mogen leren van de vragen die Jezus stelt en ook op zoek gaan naar God.



Daglogo

Groeilat – deel 2

Afbeelding: Tempel en boekrol

Jezus is in de tempel, waar Hij luistert en vragen stelt aan de leraren. Hier kan Hij meer leren over God Zijn Vader.

Voor de kinderen

Maak een keuze om je te verdiepen in God en in Zijn woorden. Zoek plekken op waar het over God gaat. Daar mag je al als kind mee bezig zijn, net als Jezus.

► Zoek plekken waar het over God gaat, luister goed, stel vragen en leer steeds meer over Wie God is.

DAG 3 – EERST VERGEVING

Onderwerp: Jezus laat zien waar Hij voor gekomen is naar de aarde: om mensen te vergeven zodat ze bij God mogen horen.

Bijbelgedeelte: Markus 2:1-12

Jezus is volwassen geworden en laat horen en zien dat God Zijn Vader is. Hij vertelt de mensen wie God is en laat dit ook zien door mensen beter te maken. Daardoor komen er steeds meer mensen naar Jezus toe. Het huis, waar Jezus is, is zo vol dat er niemand meer bij kan. Vier mannen vinden een oplossing voor dit probleem: ze laten hun zieke/verlamde vriend gewoon door het dak naar beneden zakken, totdat Hij voor Jezus op de grond belandt. Jezus ziet dat het geloof van de mannen in Hem heel erg groot is en vergeeft de zonden van de verlamde man. Hij laat zien dat Hij gekomen is om allereerst zonden te vergeven! Daarna maakt Hij de man ook beter.

Alles andersom

De vier mannen nemen een vreemde route naar Jezus. Niet door de deur, maar door het dak. Ze helpen elkaar en ze geloven samen in de macht van Jezus. In de eerste plaats hopen zij dat Jezus hun vriend beter maakt, zodat hij kan lopen. Dat zouden wij ook verwachten! Maar, het is andersom: eerst vergeving, dan pas genezing. Jezus laat zien dat vergeving van zonden het allerbelangrijkste is. Want dat is Zijn doel op aarde: vergeving geven aan iedereen die in Hem gelooft, zodat je rein voor God kunt verschijnen/komen.



Daglogo

Groeilat – deel 3

Afbeelding: Ligmat met man erin

Jezus ziet het geloof en het vertrouwen dat de mannen hebben in Hem. Zij geloven in Hem als de Redder van mensen. Vanwege hun geloof, geeft Hij de verlamde man vergeving én genezing.

Voor de kinderen

Het belangrijkste dat je van Jezus kunt krijgen is vergeving van alle zonden/foute dingen die jij doet. Geloof en vertrouw daarom op Jezus alleen.

► Jezus geeft vergeving zodat je bij God kunt komen.

DAG 4 – JIJ TELT MEE!

Onderwerp: Misschien denk je wel dat je van alles moet doen om bij Jezus te horen? Maar Jezus zegt in dit bijbelverhaal maar één ding tegen de kinderen: 'Kom maar gewoon bij Mij'. Jezus houdt van jou, jij hoort helemaal bij Hem.

Bijbelgedeelte: Markus 10:13-16

De vrienden van Jezus denken dat Jezus geen tijd heeft voor kinderen. Ze denken dat Jezus veel belangrijkere dingen te doen heeft. Maar Jezus laat zien dat Hij juist voor kinderen gekomen is. Hij neemt tijd voor ze en Hij zegent hen. Jezus wil een relatie met mensen, groot en klein, omdat Hij iedereen belangrijk vindt. Voor Hem tel je, hoe jong je ook bent, al helemaal mee.

Alles andersom

In de tijd van Jezus waren kinderen niet zo belangrijk. Daarom dachten de vrienden van Jezus en de omstanders dat er geen ruimte was voor de kinderen. Jezus laat zien dat het anders is. Hij zet kinderen in het midden en laat duidelijk merken dat zij nú al, hoe jong ze ook zijn, bij God mogen horen. Hij zegt zelfs dat volwassenen van kinderen kunnen leren: 'Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind...'. Dit is in die tijd, maar ook in onze tijd, een andersom-gedachte. Laat kinderen op de VBW merken dat zij nú al belangrijk zijn voor Jezus en er helemaal bij horen!



Daglogo

Groeilat – deel 4

Afbeelding: Kinderen in het midden van een hart

Je mag onthouden dat je voor Jezus nu al meetelt en belangrijk bent. Je hoeft niet eerst groot te worden of volwassen om in Jezus te geloven. Je mag Hem nu al zoeken want Hij houdt van jou.

► **Jezus houdt van kinderen en wil heel graag dat jij bij Hem komt. Daar hoef je niet eerst volwassen voor te worden én van alles voor te doen.**

KERKDIENST – JEZUS LÉÉFT!

Onderwerp: Jezus doet iets wat niemand kan: Hij sterft en staat op uit de dood. Dit is het plan van God. Hiermee zet God alles andersom. Jezus is de Redder van mensen. Dit is hét centrum van ons christelijk geloof. Paulus zegt zelf: 'zonder opstanding is ons geloof zonder inhoud' (1 Korinte 15:14).

Bijbelgedeelte: Johannes 20:11-18

Met dit bijbelgedeelte worden alle andere dagen aan elkaar verbonden tot één verhaal. Want: hier gaat het om! Dit is het doel van Jezus' komst naar de aarde. Dit is het plan van God. Men wilde Jezus doden, zodat ze van Hem af waren, maar Hij overwon de dood. En juist door Zijn dood, heeft Jezus de zonden overwonnen en is het een feit dat Hij leeft!

Alles andersom

God zet alles andersom door Jezus' opstanding uit de dood. Hij is Overwinnaar! Dit is waarom Jezus op de aarde kwam als kleine baby, waarom hij kind geweest is en opgegroeid is net als alle andere mensen op de aarde. Door zo dicht bij mensen te komen, kon Hij als Gods Zoon de straf op zich nemen die wij hadden verdiend. Als we in Jezus geloven, mogen wij bij God horen.



Daglogo

Groeilat – deel 5

Afbeelding: Leeg graf met een kroon

Jezus is overwinnaar van de dood. Hij is opgestaan, dat is een feit! Door Jezus kunnen we vergeving krijgen en bij God horen.

KERKDIENTST

JEZUS LEEFT!
Alles is anders geworden!



KERKDIENTST

Ideeën voor een welkomstdienst

(exegeese, preekschets, werkblad, geloofsbelijdenis en tien woorden)

In sommige gemeenten wordt er (ook) een dienst in de kerk gehouden aan het eind van de VBW. Zo'n dienst is dan de slotactiviteit van het Vakantie Bijbel Werk in je gemeente, maar geen afsluiting. Het is juist bedoeld als welkom, als opening naar rand- en buitenkerkelijke ouders toe. Misschien een idee om op de liturgie niet te vermelden: afsluitingsdienst, maar welkomstdienst.

In zo'n dienst kun je met de kinderen laten horen en zien wat er in de VBW-week gebeurt en geleerd is. Bereid de kinderen erop voor dat de dienst meestal een andere sfeer zal hebben dan de VBW. Wanneer je denkt dat er te weinig herkenning is voor de kinderen, doe je er beter aan een slotavond te organiseren voor de kinderen en hun ouders. De kerkdienst houd je dan voor je eigen gemeenteleden. Het mooiste is immers om een kerkdienst zo in te richten dat iedereen die rand- of buitenkerkelijk is zich welkom weet, herkenningspunten krijgt met zijn dagelijkse leven en zich er helemaal thuis voelt.

Kinderoppas

Als er kinderoppas wordt geregeld, is het leuk om ervoor te zorgen dat daar ook een werkje/kleurplaat ligt dat past bij 'Zoek het uit'.

Kerkboekje

werkblad 40

Een kerkboekje voor de kerkdienst vind je op werkblad 40.

1. Kopieer het kerkboekje dubbelzijdig
2. Knip daarna de doorlopende lijnen (2x)
3. Vouw het boekje op de stippellijnen in elkaar
4. Voorzie het boekje eventueel van een nietje

Bijbelgedeelte Johannes 20:11-18

De ontmoeting van Maria met Jezus.

Algemeen

Het grote thema van het evangelie van Johannes is staat in 20:30,31. Het gaat om geloof in Jezus als de beloofde Messias, de Zoon van God. In het evangelie wordt vooral getuigd hoe Jezus als God in het vlees gekomen is (1:14). Hij komt

van Boven en is Degene die de Vader openbaart (14:19). De "Ik ben" – uitspraken en de tekenen bevestigen dit. De Zoon komt van Boven en gaat weer heen naar de Vader via de weg van het kruis en opstanding (13:1). Daar is Hij tot zegen voor Zijn gemeente. Zo worden de beloften van het Oude Verbond vervuld.

In een cocon bij het graf

In 20:1-10 worden Maria Magdalena, Petrus en Johannes geconfronteerd met een leeg graf. Het is duidelijk dat er geen sprake van lijkkroef is geweest, want de doeken liggen ordelijk opgevouwen. Er is bij Petrus en Johannes beginnend geloof, maar nog niet vanuit de Schriften (20:9). Maria is na haar boodschap aan Petrus en Johannes (20:2) weer teruggegaan naar het graf. Ze staat erbij te huilen en blikkt zoals Petrus eerder in het graf. Het valt op dat veel werkwoorden in dit gedeelte in het praesens staan. Dit praesens dramaticum / historicum betreft de lezer in het verhaal. Wat er gebeurde in het verleden, is een gegeven voor het heden! Maria blijkt gewikkeld in een cocon van verdriet. In het verleden heeft Jezus zeven demonen uit haar gedreven (Mark. 16:9). Daarmee is het leven zonder Jezus voor haar ondenkbaar en onleefbaar geworden. Maria blijkt verstomd. De Heere heeft echter twee engelen gezonden die het woord nemen en spreken! Maria reageert maar keert zich vervolgens van hen af. Luisteren lijkt haar zinloos. Zelfs engelen in witte kleding (!) kunnen de ban niet breken.

Jezus breekt de cocon

Dan ziet ze Jezus staan. Je denkt: nu komt het! Maar zelfs met Jezus voor ogen zitten haar ogen dicht. Ze herkent Hem niet. Ze meent met de tuinman van doen te hebben. Opnieuw komt het woord van de andere kant, van Gods kant. Jezus zegt niet alleen "waarom huilt u" (20:13), maar ook "wie zoekt u"? Hij laat merken dat Hij de oorzaak van haar verdriet kent. Maria neemt de naam van haar Meester echter niet in de mond. Voor haar blijkt de Meester een dood lichaam te zijn. Dáár ligt haar focus. Dan gaat Jezus de ban doorbreken. Hij weet de cocon van verdriet, van zinloosheid en doelloosheid in stukken te laten vallen. Daar hoeft Hij maar één ding voor te doen: het noemen van Maria's naam! Door die naam blijkt Hij haar als persoon heel diep aan te spreken. Zijn stem is met macht en doortrokken van krachtige liefde. De goede Herder kent Zijn

schapen en noemt hen bij name (10:3)! Zo roept Jezus Maria in het leven terug. Maria's reactie is slechts één woord: Rabboeni, Meester. Daarmee is voor haar en Hem alles gezegd. Zo is alles anders geworden!

Een nieuwe werkelijkheid

Jezus zegt tegen Maria: houd Mij niet vast. Raakt Maria Hem al aan of wilde ze dat gaan doen? Het Griekse woord (haptoo) heeft in het NT altijd de betekenis van "aanraken". Dat is duidelijk minder sterk dan "vasthouden". Jezus gaat heen naar Zijn Vader. Door Zijn opstanding hoort Hij bij de hemel, bij een nieuwe, andere werkelijkheid. De verbondenheid met Hem is daarom nu van een andere orde. Fysieke aanrakingen of zelfs vast willen houden horen bij de oude orde. Het heengaan van de Opgestane is een geweldige boodschap. Want Hij gaat naar "Zijn Vader" en naar "hun Vader", naar "Zijn God" en "hun God". Hij zal daar voor de verdere uitvoering van Gods heilsplan zorgdragen. Hij zal aan de rechterhand van Zijn Vader instaan voor Gods werk en kerk! Maria moet deze blijde boodschap aan de discipelen doorgeven.

Enkele lijnen

- Je kunt in een cocon van verdriet gevangen zitten. Voor Maria had dat alles te maken met Jezus. Ze leefde in relatie tot Hem en was Hem nu kwijt. Kinderen kunnen het ook moeilijk hebben door nare dingen die ze meemaken (ziekte, sterven, pesten). Maar er kunnen ook "kleine dingen" zijn, zoals ruzie maken. Voor een kind kunnen dat grote dingen zijn! Het kan lijken dat de Heere God niet aan hen denkt en hen niet helpt. Leeft Jezus wel echt? Er zijn kinderen die de Heere Jezus liefhebben. Voor hen is het, zoals bij Maria, extra moeilijk als de Heere Jezus er niet voor hen lijkt te zijn. Kinderen die Jezus niet kennen, zullen Hem niet op die manier missen.
- Voor Maria is het leven zinloos en doelloos geworden. Kinderen die het moeilijk hebben, kunnen ook moedeloos worden en nergens meer zin in hebben. Ze weten niet meer hoe het verder moet.
- Maria zoekt Jezus! Het probleem is "alleen" dat ze een dode Jezus zoekt. Jezus gaat bewust en liefdevol naar de zoekende Maria toe. Zij zou kunnen weten dat Jezus na drie dagen weer op zou staan. Jezus had dat verteld, maar ze heeft het niet begrepen. Toch gaat Jezus dit niet benoemen, al kan in Zijn stem iets van een stil verwijt hebben doorgeklonken.
- Mensen kunnen troosten. Veel kinderen weten wat het betekent als er iemand dichtbij hen is, hen op schoot neemt of letterlijk een arm om hen heenslaat. De levende Heere Jezus kan als geen ander troosten. Hij kan een cocon van verdriet echt verbreken. Hij heeft de dood overwonnen. Wat Hij doet gaat ver boven ons denken uit!
- De levende Heiland laat van Zich horen. Hij weet wie we zijn en spreekt ons aan! Dat doet Hij op de VBW, nu in de kerk enz. Hij kent onze naam. Hij weet alles van ons hart en leven. In het kader van het verbond geldt dat de Heere een band heeft gelegd in de doop. Vergelijk Jes. 43:1 ("Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij"). In een missionaire context is het de vraag of je de link met de doop moet willen leggen. Jezus spreekt alle kinderen aan. Of ze nu veel maken of dat het goed met hen gaat!
- De Vader heeft Zijn Zoon uit de dood opgewekt. Hij maakt alles anders! Jezus blijkt geen mens die aan het kruis moest sterven voor eigen zonden. Hij is gestorven in ónze plaats, voor ónze zonden. Omdat Hij gehoorzaam de weg van Zijn Vader ging, verdient Hij het opgewekt te worden.
- Maria kon zich niet voorstellen dat Jezus weer leefde. Toch waren het lege graf en de engelen er getuigen van. Hoe denken kinderen over de opstanding van de Heere Jezus? Er zullen kinderen die het gewoon zullen geloven wanneer verteld wordt dat de Heere Jezus is opgestaan. Andere kinderen zullen het geloven omdat er in verhalen en films vaak bijzondere dingen gebeuren. Het is belangrijk om te benadrukken dat het echt is gebeurd. Hier kunnen wij niet bij. Maria kon er ook niet bij. Maar ze merkte dat het waar was. Hij lééft! Wij zullen het ook gaan merken, als we Jezus zoeken door het luisteren naar verhalen uit de Bijbel, door bidden en door te horen wat Jezus in het leven van andere doet (getuigenissen). De Heilige Geest gebruikt deze middelen.
- Maria reageert wanneer Jezus haar naam noemt. Ze erkent Jezus van harte als Meester over haar leven. Voor Maria wordt opeens alles anders. Haar leven krijgt weer zin en doel. Wat een boodschap voor ons. Als Jezus Zijn stem in je leven laat klinken, word je blij van Hem! Hij is er om het goed te maken tussen God en ons (vergeving, vrede met God). Hij is erbij als het donker en moeilijk is. Door Jezus ziet alles er werkelijk anders uit!
- Jezus is niet alleen opgewekt uit de dood, maar leeft nu bij Zijn Vader. Daar is Hij om Zich voor ons in te zetten. Het is het tegen-

overgestelde van wat wij verdiend hebben. Het is om heel blij van te worden. Het is evangelie. Dit evangelie is blijvend! Voortaan is het altijd “alles andersom”!

Aantekeningen

Boodschap preek: de ontmoeting met de levende Heere maakt alles anders

1. Grote mensen en kinderen kunnen heel verdrietig zijn. Maria was heel verdrietig omdat Jezus gestorven was. Zet dit kort neer. De uitwerking hiervan komt bij punt 3. Geef aan wat Jezus voor Maria had gedaan en wat Maria de laatste dagen door Jezus' lijden, sterven en begraven worden heeft meegemaakt. Ze was erbij geweest (Mark. 15:47).
2. Vertel wat er die morgen gebeurd is (20:1-10). Het is goed daarbij te focussen op Maria. Anders wordt het te veel informatie.
3. Vertel iets over de ontmoeting met de engelen (20:11-13). Maria's verdriet zit zo diep, dat de aanwezigheid en het spreken van engelen er niets aan verandert. Hier kan het beeld van een zonnebril worden gebruikt. Het is sprekend wanneer de predikant een zonnebril laat zien of opzet. Schets het beeld van een kind dat een bril draagt. Het kind heeft buiten gelopen met een zonnebril en is naar binnen gegaan. Binnen is veel minder licht. Het kind ziet door de zonnebril weinig meer. Alles lijkt donker. Zo is ook voor Maria alles donker en verdrietig. Door haar verdriet en tranen kan ze niet eens Jezus meer zien. Als Hij bij haar staat, denkt ze dat het de tuinman is. Net als Maria kunnen kinderen verdriet hebben en nergens meer zin in hebben. Er kunnen nare dingen gebeuren. Iemand die heel veel voor hen betekent kan sterven. Misschien is het niet leuk op school of hebben ze geen vriendjes/ vriendinnetjes om mee te spelen. Kinderen kunnen zich heel alleen voelen. Een kind kan ook al heel jong merken dat het de Heere door verkeerde dingen verdriet doet. Waar is de Heere Jezus, de Heere God nu? Het kan lijken of die er niet (meer) is. Jezus lijkt echt weg.
4. Jezus komt naar Maria toe. Hij zoekt haar op! Maria herkent de stem van Jezus niet. Maar Jezus kent Maria wel. Hij noemt haar naam. Dat komt heel diep bij Maria binnen. De kinderen weten wat het is als je naam genoemd wordt. Bijvoorbeeld door een juf of meester op school. Een kind merkt dan dat het gezien wordt. Als een kind verdrietig is, kan het worden aangesproken bij de naam met de vraag hoe het gaat. Als een kind moeder kwijt is en het hoor moeder zijn/haar namen roepen, dan is er grote opluchting. Gevonden! Voor Maria betekent het heel veel wanneer Jezus haar naam noemt. Het is net alsof de donkere zonnebril afvalt en Jezus aan Maria een andere bril geeft. Een bril waardoor ze gaat zien dat Jezus bij haar staat. Hij leeft! Dit doet Jézus. Hij alleen kan alles anders maken en Hij doet het ook. We merken dat Jezus Maria opzoekt. Hij zoekt ook de kinderen op. Hij spreekt hen aan door de VBW en nu in de kerk. Hij weet wie ze zijn, wat ze meemaken. Hij geeft een andere bril zodat ze op Jézus gaan zien en aan Hem gaan denken. Hij zal er voor hen zijn. Op dit moment in de preek kunnen de concrete dingen onder punt 3 weer opgepakt worden. Er kan verteld worden hoe Jezus in die situaties helpt. Alle verdriet en narigheid verdwijnt daarbij niet. Maar door de bril die Jezus geeft, ga je op Jezus zelf zien! Je gaat aan Hem denken. Van Hem word je blij. Dat maakt kinderen gelukkig.
5. Maria noemt Jezus Rabboeni, Meester. Ze erkent Jezus. Ze wil voor altijd bij Jezus horen. We mogen de kinderen aansporen om ook te reageren. Dat kan door de handen te vouwen en te bidden. Ze mogen zeggen dat ze graag bij de Heere Jezus horen en vragen dat ze dicht bij Hem mogen leven. De kinderen mogen merken dat dit het belangrijkste in ons leven is.
6. Maria ontdekt dat Jezus weer is opgestaan uit de dood. Ze gaat later ook begrijpen dat Jezus niet zomaar gestorven is. Zijn Vader in de hemel wilde dat Jezus zou gaan sterven. Daarvoor kwam Hij zelfs op aarde (hier kan verwezen worden naar het eerste verhaal). Jezus deed nog meer voor ons (verwijzen naar de andere verhalen). Het belangrijkste dat Hij deed was voor ons sterven aan het kruis. Zo droeg Hij de straf die wij door onze verkeerde dingen verdiend hebben. Zo kan het weer echt helemaal goed worden tussen God en ons. Jezus mocht hierna weer thuiskomen bij Zijn Vader in de hemel. Daar leeft Hij om er voor ons te zijn!
7. Benadruk dat de opstanding geen verhaaltje is, maar dat het echt is gebeurd. Daarom is de Heere Jezus nu echt bij Zijn Vader in de hemel om voor ons te kunnen zorgen. Alles is anders geworden. God zelf heeft alles anders gemaakt! Hij verdient alle lof.

Liedsuggesties

Psalmen over het thema

Psalm 25:2,5
Psalm 32:1,4
Psalm 36:2
Psalm 56:1,6
Psalm 62:1
Psalm 86:5
Psalm 139:1,2,9,14

Liederen uit Op Toonhoogte

Aan Uw voeten Heer (OTH 223)
Als je gelooft in de Here Jezus (OTH 476)
Alzo lief had God de wereld (OTH 426)
Ben je groot of ben je klein (OTH 478)
De Heer is mijn Herder (OTH 484)
Door Uw genade, Vader (OTH 241)
Eén ding weet ik zeker (OTH 490)
Een steen op het graf (OTH 428)
Eeuwenlang geleden (OTH 404)
Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft (OTH 492)
Ga je mee op zoek (OTH 406)
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (OTH 111)
Gewoon maar een knecht (OTH 494)
God heeft een plan met je leven (OTH 496)
God wijst mij de weg (OTH 186)
Heer in de hemel (Koning over alles) (OTH 500)
Heer, U kent mij als geen ander (OTH 501)
Hier in dit leven (OTH 508)
Ik ben veilig in Jezus' armen (OTH 514)
Jezus roept alle kleine kinderen (OTH 535)
Juich, doe mee allemaal (OTH 536)
Laat de kinderen tot Mij komen (468)
Laat zo je licht maar schijnen (OTH 538)
Machtig God, sterke Rots (OTH 327)
Maria kwam bij het graf (OTH 433)
Meer dan rijkdom (OTH 203)
Nog voordat je bestond (OTH 260)
Ook al gaat mijn weg (Nooit meer alleen) (OTH 208)
Tot zeven maal zeventig maal (OTH 545)
Vertel het aan de mensen (OTH 553)
Wil je wel geloven (dat het groeien gaat: God gaat door met jou!) (OTH 470)
Zijn naam is Jezus (OTH 422)

Over de zin van een kinderpreek

In de afsluitende kerkdienst kan de voorganger ervoor kiezen om naast of in plaats van een 'gewone' preek een kinderpreek te houden. Wanneer naast de 'gewone' preek een kinderpreek gehouden wordt, dan kan de voorganger zich in de verwoording en met de voorbeelden exclusief op de kinderen richten. Is de kinderpreek

de enige preek, dan is het wijs om in de kinderpreek op enkele momenten een knipoog te geven naar de volwassenen en (randkerkelijke?) ouders. Wat de taal van een kinderpreek betreft, deze dient vooral duidelijk te zijn. Dat betekent: veel werkwoorden en weinig zelfstandige naamwoorden, afwisseling van enkele verhalen en anekdotes met heldere uiteenzettingen (we hoeven kinderen ook niet te onderschatten). Deze uiteenzettingen dienen kort te zijn.

Wees voorzichtig met te veel aan kanseltaal, een geoefend luisteraar pakt zo iets wel op, een kind uit groep 6 mist al snel de boot. Dat wil niet zeggen dat grote woorden als liefde, vergeving, vrede, schuld vermeden dienen te worden. Bijbelse begrippen proberen we juist in de beleven van de kinderen binnen te brengen.

Geloofsbelijdenis en de Tien Geboden

Om de geloofsbelijdenis en de tien geboden toegankelijker te maken voor mensen die niet vertrouwd zijn met het kerkelijke taalgebruik, zou je onderstaande teksten kunnen gebruiken. Gezien het thema van de kerkdienst is het aan te bevelen om te kiezen voor de geloofsbelijdenis en niet voor de Tien Geboden.

Geloofsbelijdenis

1. Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft, de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
2. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God.
3. Die geboren werd in Bethlehem.
4. Gestorven is aan het kruis en ook begraven is.
5. Maar na drie dagen is opgestaan uit de dood.
6. Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan.
7. En dat Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken.
8. Wij geloven in de Heilige Geest, die de mensen leert geloven.
9. Wij geloven één Christelijke kerk, waarin wij allemaal bij elkaar horen.
10. Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn.
11. Wij krijgen later een nieuw lichaam.
12. En mogen dan altijd bij Jezus zijn.

De Tien Woorden

En God sprak: Hoor Mijn woorden
Ik ben uw God alleen
Kiest u geen andere goden
Want naast Mij is er geen

Maak nooit gesneden beelden
Die u vertrouwt, vereert
Dan doet u iets dat kwaad is
En dat Mijn Woord niet leert

Let heel goed op uw woorden
Misbruik Mijn naam dus niet
Want 't vloeken van veel mensen
Bezorgt Mij veel verdriet
De zondag is de rustdag
Dan gaat u naar de kerk
Om luist'rend, zingend, biddend
Te rusten van uw werk

Uw vader en uw moeder
Ontving u uit Mijn hand
Bewijs hen trouw en liefde
Zorg voor een goede band

Haat, nijd, geweld en afgunst
In woord of daad betoond,
Zijn gruw'lijk in Mijn ogen
Ik ben waar liefde woont

Uw lichaam is een tempel
Een tempel; van uw God
En wie die zelf ontheiligt,
Let niet op Mijn gebod

Wie neemt wat niet van hem is
- een dief is 't die dat doet.
't Geeft niet of 't groot of klein is,
Miskent een anders goed

Vertel de goede zaken
Maak niemand stiekem zwart
Want liegen en bedriegen
Treff Mij diep in Mijn hart

Wees blij met alle dingen
Verlang niet telkens meer
Gun óók iets aan de ander
Zo spreekt uw God, uw Heer

Voor de kleine kinderen

Ken je de Tien Woorden?
Woorden, één tot tien?

Zeg eens, wat is één dan?
Eén: dat is de Heer alleen.

Twee: dat zijn de Heer en jij.
Waar jij bent is Hij erbij.

Drie: dat is de naam van God,
dat je met die naam niet spot.

Vier: de dag van God de Heer,
vier die iedere week dus weer.

Vijf: wie houden veel van mij?
Papa, mama allebei.

Zes: ik doe jou veel verdriet
als ik zeg: <Ik ken jou niet>.

Zeven zegt: doe het maar,
altijd trouw zijn aan elkaar.

Acht zegt: wat niet is van jou,
neem dat niet, 't is niet van jou.

Negen: zeg toch niet zomaar
boze dingen tegen elkaar.

Tien: heeft iemand meer dan jij,
wees dan niet jaloers, maar blij.

Voor de oudere kinderen

Ken je de tien woorden, de woorden één tot tien.
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien!

Een is God, Hij maakt je vrij.
Er is geen ander. Alleen Hij!

Twee wil zeggen: God en jij.
Daar horen echt geen beelden bij.

Drie dat is Gods eigen Naam,
om eerbiedig mee om te gaan.

De dag van God is nummer **vier**,
bevrijdingsdag voor mens en dier.
Zodat je zondags even voelt
hoe God de schepping heeft bedoeld.

Vijf gaat om je ouders en jij.
Heb respect voor hen, dan leef je blij.

Maak niet dood, laat **zes** je horen.
Knoop dat heel goed in je oren.

Een maatje is, zegt nummer **zeven**,
iets heel kostbaars in je leven.
Dus luister goed naar dit gebod,
en maak wat heel is niet kapot.

Acht zegt, stelen is niet *cool*
dan wordt het hier een beestenboel.

Negen: laat dat vals gepraat,
waarmee je andere mensen schaadt.

Tien zegt: vaar je eigen koers.
Wees dan vrij en niet jaloers
op wat een ander heeft of kan;
daar word je ongelukkig van.

De mensen die op God vertrouwen
willen zich aan Zijn geboden houden.

Jezus leeft!
 Alles is anders geworden!



Hallo, leuk dat je erbij bent!

Dit kerkboekje is van: _____

BINGO!

Als de dominee uit de Bijbel gaat vertellen noem je dat een preek.

Welke woorden hoor jij terug in de preek?

B	I	N	G	O
Jezus	Opstaan	Maria		
Verdriet		Leeft		
Andersom	Zonde (fouten			
Vergeving		Blijdschap		



In de kerk brengen we geld bij elkaar voor verschillende doelen. Weet jij waar vandaag het geld in de collecte voor is?

VANDAAG HEB IK GELEERD...

We sluiten de VBW 2022 vandaag af.

WELKOM!

Wie zit er nu naast je?

Wie zit er voor je?

En weet je ook wie achter je zit?

Vraag anders gewoon even hun naam...

TERUGKIJKEN



2

THEMALIED

Kun jij het refrein en de brug van het themalied compleet maken en de woorden op de lijnen invullen?

Alles andersom, alles _____, keer het om.

Dat wat God bedacht, is meestal niet wat je _____.

Alles andersom, alles andersom, keer het om.

En al klinkt het _____, geloof het maar:

God weet wat Hij doet en God is _____!

De Zoon van God _____ aan het kruis. Alles andersom.

De hoop was weg... het leek voorbij. Maar God draait alles om.

Jezus _____ de dood. Alles andersom.

Een nieuw _____ voor jou en mij, want God draait alles om!

7

WEETTEKST

Ken je de tekst nog?

Hoe ver kom jij met het invullen?

Wie onder u _____ wil worden, die moet uw _____ . Want ook de _____ is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn _____ te geven voor velen.

Dit staat in Markus 10: 43b en 45.

Als je denkt aan Wie Jezus is en wat Hij doet... wat vond jij dan echt helemaal anders? Hoe maakt Hij 'alles andersom'?

6

HET THEMA ALLES ANDERSOM

Heb jij weleens je kleren andersom aangetrokken?

- ja
- nee

Heeft iemand weleens tegen jou gezegd dat het andersom moet? Wanneer was dat?

Wat zou jij weleens andersom willen zien?

- alle verkeersborden andersom
- een auto die andersom rijdt
- iedereen loopt op z'n handen
- _____
- _____

In Jezus' leven gaat 'Alles andersom', maar dat hoort bij het reddingsplan dat God Zijn Vader heeft met de wereld.

3