

MEEGEEFVERHAAL 2

Je kunt dit verhaal vinden in de Bijbel in Jona 1-3:2

'Nee, nee, en nog eens nee, ik doe het niet, ik ga niet. Echt niet! Ik ga niet naar die verschrikkelijke stad.

God moet maar iemand anders sturen om deze vreselijke mensen te waarschuwen. Ik doe het niet!

Zijn jullie weleens in Ninevé geweest? Nou, het is een vreselijke stad. De mensen daar geloven niet eens in God. En ze zijn onze vijanden, als ze de kans krijgen komen ze met hun leger om oorlog te voeren.

O, wat zou ik die stad graag ondersteboven willen keren! Met alle mensen er nog in.

Maar weet je, God heeft mij de opdracht gegeven om naar Ninevé toe te gaan om de mensen daar te gaan waarschuwen, dat ze anders moeten gaan leven, anders zal God de stad omkeren. God is boos op de mensen, maar Hij wil ze nog een kans geven. En dat moet ik gaan vertellen. Maar dat doe ik echt niet! Ik heb een plan bedacht, ik ga ver weg, zó ver, dat God me nooit meer kan vinden. Ik ga naar zee.'

Jona pakt wat kleren bij elkaar en gaat op reis. Hij vraagt aan de kapitein van een groot schip dat in de haven ligt of hij mee mag varen. Dit schip gaat naar Tarsis, precies de andere kant op dan naar Ninevé, dat is wat Jona wil. Weg, ver weg, hij wil ver weg van God. Maar God kan Jona nog steeds zien, want voor Hem kun je niet ontsnappen. God wil dat Jona naar Ninevé gaat, omdat Hij ook van deze mensen houdt.

Als het schip een poosje vaart, begint het opeens te waaien, te stormen en te regenen.

Steeds harder en harder. De mensen op het schip worden bang, doodsbang. Ze gaan bidden, maar niets helpt en de storm wordt steeds erger. En Jona, waar is Jona? Hij ligt lekker te slapen, hij merkt niets van het gevaar.

De kapitein maakt hem wakker en zegt: 'Bid tot je God, want we vergaan!'

Dan bedenkt een van de mannen dat er toch iemand schuldig moet zijn aan deze storm en ze besluiten te dobbelen. En... de dobbelsteen wijst Jona aan. Het komt dus door hem. En dan vertelt Jona wat hij gedaan heeft. Hij had nooit weg moeten lopen voor God. 'Mannen, gooi mij maar over boord, dan zal de storm ophouden en de zee weer rustig worden', zegt Jona.

Dat willen de zeelui niet, maar het blijft maar stormen, het schip breekt bijna in tweeën.

Dan pakken ze Jona vast en gooien hem over boord. De zee wordt rustig, de storm houdt op.

En Jona? Hij zakt steeds dieper en dieper in de zee. En dan opeens wordt hij opgeslokt door een grote vis. God heeft deze vis gestuurd, Hij wil niet dat Jona verdrinkt, want Jona moet naar Ninevé.

Als Jona in de buik van de vis zit zegt hij tegen God dat hij het fout heeft gedaan, hij had nooit moeten vluchten. 'Ik zal doen wat u wilt', belooft Jona aan God.

God luistert naar Jona en na drie dagen zwemt de grote vis naar land en spuugt Jona uit op het strand.

En dan gaat Jona op reis, naar Ninevé. En God gaat met hem mee. Jona wordt door God stilgezet op de weg. En Jona ontdekt dat hij de andere kant op moet, de kant die God hem had gewezen. Gelukkig mag hij opnieuw beginnen bij God!

